

## **Vertelling 4–7 jaar**

### **Blijf-uit-de-buurt**

Ergens in Galilea woont Blijf-uit-de-buurt. Dat is natuurlijk niet zijn echte naam, maar zo noemen de mensen hem: Blijf-uit-de-buurt. Want ze willen niet te dicht bij hem komen. Overal op zijn lichaam heeft hij plekken: op zijn armen, zijn benen, zijn buik en zelfs zijn gezicht. Het zijn nare plekken en zijn ziekte is besmettelijk. Blijf-uit-de-buurt voelt zich alleen. Is er niemand die hem kan helpen? Hij is al honderd keer bij de dokter geweest, maar die wil ook niet te dicht bij hem komen. 'Het spijt me', zei hij op anderhalve meter afstand. 'Hier heb ik geen medicijn voor.' Op een dag hoort Blijf-uit-de-buurt dat Jezus in de buurt is. Daar ga ik heen, denkt hij. Als Blijf-uit-de-buurt bij Jezus komt, roepen de mensen die erbij zijn tegen Jezus: 'Kijk uit! Daar heb je Blijf-uit-de-buurt! Hij is ziek en het is besmettelijk!' Maar Jezus luistert niet naar die mensen. Hij zegt vriendelijk: 'Wat kom je doen?' Blijf-uit-de-buurt valt op zijn knieën. 'Als u het wilt, komt alles weer goed met mij.' Jezus steekt zijn hand uit en raakt hem aan. 'Ik wil het', zegt hij zacht. Even is het stil. Blijf-uit-de-buurt voelt dat er iets gebeurt. Hij voelt aan zijn armen, zijn benen en zijn gezicht. Al zijn plekken zijn weg! 'Je mag het aan niemand vertellen', zegt Jezus tegen hem. 'Ga maar naar de tempel en laat de priesters zien dat je weer helemaal gezond bent. Maar zeg tegen niemand wat er gebeurd is.' Blijf-in-de-buurt knikt en gaat meteen op weg. Maar onderweg vindt hij het wel moeilijk om het aan niemand te vertellen. Hij kan het toch wel aan zijn zus vertellen? Of aan de buurvrouw? En aan de dokter? En de mensen op de markt? En de mensen langs de weg? Hij vertelt het bijna aan iedereen. En alle mensen zien hoe gelukkig hij is. 'Die Blijf-uit-de-buurt toch', zeggen ze lachend. 'En die Jezus toch, die zulke dingen kan.' Ze gaan allemaal op zoek naar Jezus, om te zien of er nog meer wonderen gebeuren. En Jezus? Die blijft voorlopig maar een beetje uit de buurt. Maar toch weten alle mensen hem te vinden

## **Vertelling 8–12 jaar**

### **Een wandelend geheim**

'Zeg, kun jij een geheim bewaren? Eigenlijk mag ik er niet over praten, maar eh... Ik ben vandaag genezen. Gisteren was ik nog ziek, ik had hele vieze plekken op mijn huid. Maar nu niet meer, kijk maar. Gaaf hè? Dat heeft Jezus gedaan. Maar niet verder vertellen hoor!' Op de weg naar Jeruzalem loopt een man. Af en toe schudt hij ongelovig zijn hoofd, af en toe huppelt hij een stukje. En hij spreekt mensen aan: 'Hé, psst. Je kent mij niet, maar ik heb iets heel bijzonders beleefd. Het is wel geheim, maar jij mag het wel weten...' En dan vertelt hij nog maar eens zijn verhaal. Hij vertelt over vroeger, toen hij over zijn hele lijf nare plekken had. Hij vertelt dat hij een ratel bij zich had, en dat hij moest roepen: 'Onrein! Kom maar niet bij mij in de buurt, want ik ben besmettelijk! Houd afstand! Meer dan anderhalve meter! Ik ben levensgevaarlijk!' Als de man dat vertelt, doen de voorbijgangers gauw een stapje naar achteren. Maar dan roept de man vrolijk: 'Nu hoeft het niet meer! Ik ben beter, kijk maar!' Hij laat zijn handen, zijn armen en zijn benen zien, en hij geeft een wildvreemde meneer zelfs een kus op zijn kale hoofd. 'Dat kan gewoon!' lacht hij. 'Ik heb niks meer!' Snel kijkt hij even om zich heen. 'Maar niet verder vertellen hoor', zegt hij snel. 'Jezus heeft gezegd dat ik het tegen niemand mocht zeggen, dus ik vertel het niet aan iedereen.' Zo gaat de man verder, heel die lange weg naar Jeruzalem. 'Waar gaat u naartoe?' vraagt hij aan een voorbijganger. En nog voor de ander antwoord kan geven, vertelt hij: 'Ik ga zelf naar Jeruzalem, naar de priesters. Eigenlijk is het geheim, maar... ik ben vandaag genezen. Vanochtend was ik nog ziek, maar nu niet meer! Komt door Jezus. Hij wil alleen niet dat iedereen erover gaat praten, dus mondje dicht hè? Nou dáág!' Uiteindelijk

komt de man bij de priesters. Zijn stem galmt door de tempel als hij vertelt wat er gebeurd is. Hij vertelt over zijn jarenlange ziekte. Over Jezus, die voorbijkwam. Over hoe hij op zijn knieën viel en smeekte: 'Als u wilt, kunt u mij gezond maken.' En hij vertelt hoe Jezus zei: 'Ik wil het. Word gezond.' Precies op dat moment verdween zijn ziekte, zo vertelt de man. 'Jezus zei dat ik hier naartoe moest gaan', besluit hij. 'Om jullie te laten zien dat ik echt genezen ben. O ja, en dan nog iets...' De man kijkt even om zich heen en zegt dan achter zijn hand: 'Niet verder vertellen hoor. Het is namelijk geheim!' De priesters in Jeruzalem vinden het een bijzonder verhaal. En al die mensen die de man onderweg gesproken heeft ook. Allemaal willen ze er meer van weten, en allemaal gaan ze op zoek naar Jezus. Zelfs op rustige plekken weet iedereen hem te vinden.